

Voetbalreis Barcelona 30 maart 2019

Op zaterdag 30 maart jl verzamelden we op de luchthaven van Schiphol. Helaas bleken er last-minute nog een tweetal deelnemers niet mee te kunnen, maar met de rest van de groep vertrokken we vervolgens met de KLM naar Barcelona. Na aankomst werden we opgewacht door de lokale hostess die ons naar de bus en vervolgens het hotel heeft begeleid. We hadden het geluk dat de kamers al gereed waren, dus kregen ook gelijk de sleutels overhandigd en konden ons even opfrissen voor die dag. Een ieder had nog even tijd om te relaxen en de buurt te verkennen. Aan het eind van de middag kwamen we elkaar allemaal weer tegen in NOU CAMP, het thuisstadion van FC Barcelona. Op het programma stond de derby van Barcelona tegen aartsrivaal Espanyol. We hadden geweldige plekken in het stadion en zaten direct onder de skybox (van Messi & Suarez). Het uitzicht was goed en we konden de wedstrijd dus goed volgen. Het publiek en wij dus ook genoten van het tikki-takki voetbal en wie anders dan de held van Barcelona Messi besliste deze wedstrijd met 2 doelpunten. In de avonduren ging was er geen programma en kon men op eigen gelegenheid genieten van al dat moois wat Barcelona te bieden heeft. De volgende ochtend na het ontbijt gingen we wederom naar het NOU CAMP stadion, maar dit keer voor een uitgebreide stadiontour. We hadden een hartstikke leuke host die ons van alles vertelde over de historie van de club, het stadion, de fans van en de "mensen uit de stad" Barcelona. De rondleiding was echt indrukwekkend. de twee grootheden van de club Messi en natuurlijk onze eigen helaas te jong overleden wereldvoetballer Johan Crujff staan centraal en zijn onlosmakelijk verbonden aan FC Barcelona Crujff heeft niet alleen als speler, maar ook als trainer echt geschiedenis geschreven daar. Na de supergave stadiontour ging ieder weer op eigen gelegenheid op stap. Zelf ging ik met een groep Haagse collega's op pad en hebben we ons vermaakt bij de Ramblas en de boulevard van Barcelona. Ook op maandag was er nog voldoende tijd om zelf te genieten van de stad en heb ik met een collega een ontzettend leuke GPS tour in een Gocar (soort kart auto) gedaan. Onderweg kwamen we natuurlijk langs alle trekpleisters en bezienswaardigheden van Barcelona. Hoewel we wel drie karts hebben verbruikt (1 keer pech en 1 keer een schadegevalletje) was dit echt een TOP avontuur en een echte aanrader voor diegene die ooit nog naar Barcelona gaat. Aan het eind van de dag werden we weer bij het hotel opgehaald, naar het vliegveld gebracht en vlogen we weer naar huis. Deze reis was ONVERGETELIJK!!!