



Redactie: Mia Korse
Primulastraat 16
1441 HB Purmerend
Email: mia.korse@chello.nl

Secretariaat: Loes Hessels
Hasebroekstraat 59 I
1053 CN Amsterdam
l.hessels3@upcmail.nl

Korte tocht Zaandam 20 augustus 2017

Vandaag gaat onze tocht richting Zaanse Schans. We houden de traditie in ere want de reis ernaar toe is regen en kou, \pm 14 gr.

Om 10.45 uur start de korte tocht. Via de Braakdijk/Haaldersbroek komen we in de Zaanse Schans. Het is hoog zomer dus enorm toeristisch. Toch komen we via de verschillende molens bij de Kalverpolder. Dit is een prachtig stukje natuur.



Om ongeveer 12.45 uur zijn we bij ons lunchadres, café brasserie Het Heerenhuis in Wijdewormer. Het boerenlandbrood met beleg smaakte lekker, alleen bij Mia viel het verkeerd. Wil heeft haar met de auto op moeten halen maar gelukkig is ze in de middag weer ogeknapt.

Via de Jagersplas zijn we weer naar ons beginpunt gegaan waar we om 15.30 aankwamen. Dat er zo'n prachtig natuurgebied ligt zo vlakbij Amsterdam tussen de verschillende snelwegen! Het was weer goed verzorgd.

Greet Geevers.



Korte tocht in Zaandam

Gezien de herinneringsmail van Wil waren de meeste leden nog niet aan een georganiseerde wandeling toe. Uiteindelijk was het aantal deelnemers nog zeer behoorlijk. En zoals zo vaak...de thuisblijvers hadden ongelijk.

Verzamelpaats was bistro Bij de Plas aan het recreatiegebied Jagersveld. Daar werden we voor vertrek getraceerd op koffie/thee en cake, met of zonder figuurtje.



Helaas voor de jonge ondernemers, wij hadden onderweg om 11.00 uur nog geen trek in eigengemaakte wafels die zij op straat aan de man/vrouw wilden brengen.

Als deelnemer aan de korte tocht, werden we verrast op een mooie wandeling via de Erfgoedroute naar de Zaanse Schans. We waren daar overigens niet de enige bezoekers. Was het echt Kalverpolder of toch Kalverstraat?

De route door het aangrenzende natuurgebied, een uniek beschermd veenweidegebied, was gelukkig minder in trek bij toeristen.

Voor de lunch konden we terecht bij Het Heerenhuis. Daarna moest Mia helaas afhaken.

De terugweg ging langs de rustige Jagersplas en Kluit surfstrand. Een uitgebreid en mooi natuurgebied. Wat mij betreft toch teveel overwoekerd door bramen, distels en akkerwinde. Hierdoor oogt het landschap zo'n beetje van alles hetzelfde.

Terug bij het restaurant konden we nog een drankje doen op het terras, waarna de dag werd afgesloten met saté en friet.

Met dank aan de organisatie voor het voorwerk.

Nel Velis.

Beschrijving Korte tocht en Lange tocht

De avond ervoor toen het zo regende en bleef regenen hadden we twijfels, maar gelukkig waren de weergoden (zoals gewoonlijk) ons wel gunstig gezind en was het prima weer om te wandelen.

De bus naar de Zaanse Schans (uitstappen Borgerdiep) was een prima verbinding vanaf Centraal Station Amsterdam.

Na de koffie en de cake besloot Ger toch maar met de lange tocht mee te gaan, dus onze wegen gingen uiteen. Wil van den Heuvel liep nog een stukje mee met de korte tocht.

Wij liepen over een witte brug Haaldersbroek in (prachtige huizen) en na voorzichtig oversteken (hele lange file voor parkeren) waren we bij de Zaanse Schans. Even afgesproken waar we zouden wachten als er iemand in de drukte kwijt raakte, maar dat was gelukkig niet nodig.

We liepen langs de molens aan de Zaan de Kalverringdijk op en hadden een prachtig uitzicht naar de overkant van de Zaan.

Rechtsaf gingen we het laarzen pad op. Gelukkig was het pad droog genoeg, wel waren er de nodige hoge bruggetjes te nemen om de overkant van heel wat water te bereiken, totdat we weer uitkwamen bij de Zaanse Schans. De parkeerfile was inmiddels wat minder geworden.

Daarna ging het richting Heerenhuis voor de lunch (brood met kroketten) en daarna via het Jagersveld weer terug naar "Bij de Plas".



Ger liep intussen de lange tocht via Oostzaan naar Het Twiske, een mooi veenweidegebied begraasd door Schotse Hooglanders, erg grote runderen met flinke hoorns. Ze werden voorzichtig gepasseerd. Het duurde

tot half 2 voor het rustpunt werd bereikt, maar toen smaakten de kroketten met brood des te beter.

Op de weg terug om af te snijden een talud beklommen en uiteindelijk weer gearriveerd op het uitgangspunt.



Daar smaakte de saté, frites en sla prima en toen iedereen verzadigd was hebben wij het Kalverpad weer afgelopen naar de bus. Om zeven uur konden wij thuis op de bank de voetbalwedstrijden bekijken.

Joke en Ger Bolink



Nog even genieten van het zonnetje



Gezicht op de Zaan



Een stukje langs de weg



Beeldentuin onderweg



Het diner: Friet, saté en salade. Lekker!

-0-0-0-0-0-0-

Ingezonden artikelen zijn altijd zeer welkom!

Email: mia.korse@chello.nl

of per post naar

Mia Korse
Primulastraat 16
1441 HB Purmerend

-0-0-0-0-0-0-

Programma 2017

29 oktober Najaarstocht – Touringcar
Leerdam

-0-0-0-0-0-0-



Een mooi uitzicht