

## Jeruzalem reis 4 – 7 april 2019

In de vroege van donderdag 4 april ontmoeten we, een groep van 44 personen, elkaar op Schiphol. Het vliegtuig vertrekt om 6.15 uur en 3 uur van te voren zijn we aanwezig. De security is blijkbaar ook nog in nacht-modus, want voor we het weten zitten we een paar uur koffie te drinken, wachtend totdat het vliegtuig vertrekt. Aangekomen in Tel Aviv is de security ook redelijk soepel, maar 1 koffer is zoek. Dus naar de lost-and-found om aangifte te doen. We zullen een berichtje krijgen als de koffer weer terecht is. Onze gids maakt zich er niet druk om. Dit gebeurt vaker zegt ze. De koffer zal zeker gevonden worden.

We gaan op weg richting Jeruzalem en op naar de Haas Promenade, waar we ons eerste uitzicht over Jeruzalem mogen bewonderen. De Olijfberg, de Tempelberg, de gouden koepel, hier gaan we ons dus de komende 4 dagen vermaken ;-). Degene die de koffer kwijt is, gaat met een aantal anderen uit de groep nog een aantal noodzakelijke inkopen doen. 's Avonds zijn er veel van ons te moe om nog iets te ondernemen. Dus even een barretje pikken en slapen om uit te rusten voor de volgende dag.

Na het ontbijt worden we opgehaald met de bus. Deze brengt ons naar de olijfberg, de start van onze stadswandeling. De gids vertelt ons heel veel over de verschillende religies die er huizen in Jeruzalem. Ze hebben allen als oorsprong Abraham; de christenen, de joden en de moslims. We lopen de kruisweg van Jezus (de Via Dolorosa), door de straten van het oude Jeruzalem. Als laatste natuurlijk de plaats waar hij aan het kruis is genageld. Tegenwoordig staat daar de Heilige Grafkerk, waar alle gezindtes weer in vertegenwoordigd zijn om Jezus op hun manier te kunnen eren). Na de lunch ontdekken we de andere 3 quarters van de oude stad met als hoogtepunt de Klaagmuur. De dames en heren worden gesplitst en ieder mag klagen bij hun eigen gedeelte van de muur.

Ondertussen nog niets van de koffer vernomen, deze is echt spoorloos.....

Op Sabbat (zaterdag) is er in Jeruzalem weinig te doen, dus gaan we op pad met de bus door de Westbank en de woestijn met dadel- en watermeloen-plantages naar Qumran de plek waar de dode zeerollen zijn gevonden. We rijden door naar de ruïnes van Masada, daar zou een groep mensen hebben geleefd, welke zelfmoord hebben gepleegd, toen ze overwonnen dreigden te worden door de Romeinen. Liever dood dan een slaaf was hun stelling. Indrukwekkend.

Om te relaxen gingen we lekker drijven op de dode zee. Een vreemd gevoel als je benen niet willen zakken als je op je rug ligt te drijven. Het water was lekker, ook al was het pas begin april.

Op de terugweg naar Jeruzalem hebben we nog door een oase in de woestijn gelopen. Een waterbron zorgde op die plek voor watervalletjes en heel veel groen, maar ook lekkere schaduw.

Ondertussen nog niets vernomen van de koffer.....

De laatste dag alweer, de ochtend is vrij te besteden voor iedereen, 's middags gaan we naar het Yad Vashem (het Holocaust museum). Woorden zijn er niet voor wat je in het Holocaust museum allemaal te zien krijgt, het is een chronologische beleving van wat het Joodse volk heeft meegemaakt gedurende de 2e wereld oorlog. Indrukwekkend..... en bijzonder in beeld gebracht.

Misschien is de koffer in het hotel.....

Helaas....

Terug naar Tel Aviv naar het vliegveld, waar wederom de security wel meevalt. Eigenlijk heb ik me de hele reis niet onveilig gevoelt. Natuurlijk zijn er soldaten op straat, maar niet bedreigend.

Terug in Nederland, afscheid nemen van de groep..... het was heel gezellig.....we hebben veel geleerd en genoten van alles wat we gezien, gedaan en gehoord hebben.

Een dag na aankomst horen we dat de briefjes uit de Klaagmuur worden opgeruimd. Veel mensen willen terug om hun briefje nog een keer naar Jeruzalem te brengen.

De dag erna horen we het geweldige nieuws dat de koffer is gevonden.....

Hij is nooit uit Schiphol weg geweest.....en staat geduldig in een depot te wachten om opgehaald te worden.