

Dagje Zeeland

Op zaterdag 5 oktober gingen wij met 44 mensen een dagje naar Zeeland. We bezochten de Oosterscheldekering en de oesterputten van Yerseke.

Om 10 uur werden we welkom geheten in het restaurant met een kopje koffie en een heerlijke Zeeuwse bolus. Hierna hebben we de Delta Experience bezocht. Hier werd een film getoond van het moment waarop de dijken in 1953 doorbraken. Erg indrukwekkend om te zien.

Rond 11 uur zijn we richting de Stormvloedkering gelopen. Onze gids vertelde aan de hand van een expositie alle ins & outs over het ontstaan van dit meesterwerk. Ook mochten we nog een kijkje nemen op het platform ook wel de bovenbalk genoemd. Hier werd de kracht van het water van heel dichtbij wanneer het met een enorme snelheid onder je door raast erg zichtbaar. Ook hadden we vanaf hier een prachtig uitzicht over de Oosterschelde en de Noordzee.

Terug in het restaurant kregen we als lunch ieder een pan Zeeuwse mosselen met salade en frietjes. Hierna hadden we nog gelegenheid om het Deltapark Neeltje Jans te bezoeken. Hier is van alles te doen voor jong en oud. Een zeeleeuwshow, een aquarium en verder heel veel speelgelegenheden.

Ook hebben we nog een rondvaart gemaakt over de Oosterschelde. We kwamen veel verschillende vogels en als hoogtepunt ook nog een zeehond tegen.

Na dit alles vertrokken we op eigen gelegenheid naar het stadje Yerseke. Hier kregen we onder begeleiding van een gids een rondleiding langs de oesterputten.



Kortom een zeer geslaagde en leerzame dag.

Mireille & Corinne